



### *De Zwarte Jeep*

*Op het klein Kerkplein in Callantsoog,  
staat elke dag een Jeep, het hoeft geen betoog  
Zwart als de nacht, de eigenares heel brutaal,  
parkeert buiten de vakken, als ritueel verhaal*

*De Dorpelingen kijken verrast met ogen groot,  
"daar staat hij weer, zonder enige nood"  
De drogist, de bakker en zelfs de vissers op zee,  
schudden hun hoofden en roepen radeloos: "Oh nee!"*

*Handhaving rijdt langs, maar doet er niets mee,  
kijken al een jaar liever weg, dan zijn zij tevee  
De Toeristen maken verbijsterd foto's, "Wat is dat hier?  
een Jeep midden op het Kerkplein, zonder enig vertier!"*

*"Parkeerregels? Wat zijn dat?" grapt de eigenares luid,  
zij parkeert haar zwarte Jeep overal, het maakt haar niet uit  
Misschien, op een dag, staat de auto ooit in een parkeervak,  
maar tot die tijd interesseert het haar helemaal geen zak*

*Gemeente Schagen, let op wat je voor je ziet,  
want de schaduw onthult soms meer dan het biedt  
En in het wegstijgen, verliest de gemeenteraad haar kracht,  
om te zien wat door dit brutale gedrag wordt gebracht*